



TNT Post
Port betaald

35e jaargang, nummer 178, juni 2008



belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen

Inhoud

Van de redactie	3
Van het bestuur.....	4
4 mei: Dodenherdenking	6
Pinksterweekend Poca	8
Containerbrand WYA	10
Advertenties	12
Zomerkamp Sioniehorde.....	13
Winter Wandel Weekend PM	16
Jantje Betonactie 2008	18
Groepszwemmen 2008	19
Regionale Scouting Wedstrijden.....	20
Zomerkamp Bevers!	22
Zomerkamp Pieter Marits	23
AS Clubhuis 'The story'.....	25
Oude kranten WYA	26
Telefoonnummers.....	27
Data en mededelingen	28

Colofon

Redactie:
Bart Audenaert
Wouter Klein
Ingrid Kronenburg



Redactieadres:
belboei@zuiderkruis.nl
of:
Limietlaan 30
5216JJ 's-Hertogenbosch

Verzendadres:
Lindelaan 8
1231 CL Loosdrecht

Oplage:
225 exemplaren

Drukwerk:
Drukkerij Ten Herkel
Loosdrecht

Abonnementen:
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruisgroep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd.

**uiterste inleverdatum voor
de volgende
Belboei
24 augustus 2008!**

Kopij- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren kopij	Verschijsing Belboei
179	24 augustus 2008	± 31 augustus 2008
180	12 oktober 2008	± 19 oktober 2008

Van de redactie

Lieve allemaal!

Wat een verassing toen wij deze morgen onze redactiecomputers aanzetten en onze Belboei-mailbox openden. We werden overspoeld met hartstikke leuke stukjes over kampen, Jantje Beton, zwemmen en wat dies meer zij.

Helaas... het paste er gewoon niet allemaal in! We hebben de '10 vragen aan... Gert Jan' alvast voor de volgende Belboei klaar staan!

Wel hebben jullie genoeg leesvoer: de Sionie, Pieter Marits, de Poca, de bevers en de Kustwacht laten ons meegenieten met hun kampjes.

De meeste verhalen zijn gelukkig positief, maar helaas hebben we deze keer ook wat slechter nieuws te melden: de papiercontainer van de Wilde Vaart is uitgebrand, en het clubhuis van de Albert Schweitzer moet het ook telkens weer ontgelden. We hopen dat alles weer netjes wordt opgelost...

Dit is het laatste nummer voor de grote zomervakantie, allemaal veel succes met proefwerkweken enzo, en natuurlijk veel plezier op jullie kampen en vakanties! We hopen in augustus al jullie enthousiaste verhalen te mogen ontvangen.

Liefs,
jullie redactie.





Van het bestuur

Bijna vakantie!

Terwijl voor de meeste mensen de werkweken nog gewoon een poosje doorgaan, begint het zomergevoel voor een groot aantal van ons dichterbij te komen. Immers, de diverse **zomerkampen** moeten nu toch wel voorbereid zijn, de taken verdeeld, een leuk kampthema bedacht en het vervoer geregeld. Ondanks dat de meeste onderdelen dit jaar al wel 'ns op kamp zijn geweest is een zomerkamp toch wel iets speciaals. Dat duurt langer, is vaak verder weg, en er gebeurt méér. Zoals een Bonte Avond, of wat de leiding dan ook georganiseerd heeft. Spannend voor veel van de leden, die vaak nu voor het eerst “alleen” op stap gaan, knap van de leiding om het toch iedere keer weer erg leuk te maken. Nu maar hopen dat het weer mee zit!

Wat ook mee moet zitten voor een geslaagde zomer is de uitslag van de **examens** die een aantal leden van de leiding deze weken doet. Ik hoop dat er weer wat schooltassen de vlaggenmast in mogen; ik zag dat de grootste optimisten hun vrienden alvast hebben uitgenodigd voor het feest. We gaan er maar van uit dat er dan wel wat te vieren is... We duimen met jullie mee!

En daarnaast (kampen organiseren en blokken voor je eindexamen doe je maar in je eigen tijd!) gaan de reguliere scoutingopkomsten gewoon door. Gelukkig meestal met prima weer, en dat helpt!

Zoals afgelopen zaterdag. Bij de verkenners waren er de **zeilexamens**, waarvoor weer druk geoefend is de afgelopen weken. Ik heb de uitslagen nog niet gezien, maar vaak vallen die wat tegen. Het dilemma blijft immers: Laten we de kinderen bij twijfel maar slagen – des te eerder kunnen ze zelfstandig op pad, of houden we vast aan de strenge normen die nou eenmaal gelden, en is 'niet goed' gewoon 'niet goed'? Gelukkig houdt de leiding die de examens afneemt zich gewoon aan het "Niet goed - jammer - volgende keer beter"-principe, wat vaak niet begrepen wordt door ouders. Regelmatig komen er dan ook opmerkingen van ouders die menen dat hun kind ten onrechte niet is geslaagd. Helaas, maar zo is het nu eenmaal. Dat examen is er niet voor niets!

Afgelopen zaterdag was er ook **DWEK-dag**. Dat staat voor de regionaal georganiseerde opkomst van Dolfijnen, Welpen, Esta's en Kabouters (bij ons zijn dat

allemaal welpen). Op het terrein bij de Schuttersweg was een enorme hoeveelheid kinderen bijeen om allerlei spelletjes te doen – en ook dat met prima weer, ondanks de sombere voorspellingen. Veel van onze leiding en zelfs Wilde Vaarters waren bezig om het de kinderen weer naar de zin te maken. En met succes! (zie de foto)



Komende week wordt besproken hoe het met de **Albatros-horde** is gegaan het afgelopen half jaar. Gaan we door (en wordt de Albatros daarmee dan volgend jaar gewoon een van de hordes die we hebben) of besluiten we het experiment te staken? De leiding van de Albatros geeft eerdaags haar mening, en ik ben erg benieuwd!

Voor diegenen die nog wat te blokken hebben: succes, en de anderen wens ik alvast een heel prettige vakantie, met en/of zonder je onderdeel, en kom veilig weer thuis!

Tot volgend seizoen.

Groet,

Ruurt Stapel,
Voorzitter.

4 mei: Dodenherdenking!

Dodenherdenking op 4 Mei. Je kent het wel. Normaal is het een hele eervolle en plechtige gebeurtenis maar dit jaar deden wij het anders. De veel te coole en hippe verkenners Nathalie, Manon, Tom, Teun, Elena en Nadjesda van de Poca en Martijn van de ankerwacht gaven er een eigen draai aan.

Van te voren hadden we netjes geoefend met Ronald en we hadden allemaal keurig het uniform aan tot het ene laatste knoopje, met das en al. We hadden zelfs allemaal donkere schoenen en broek aan. Natuurlijk niet zonder discussie.

Eerst gingen we met z'n alle gezellig naar Ellen om nog een keer in de spiegel te kijken, wat te drinken en mobieltjes enz. achter te laten. Snik... Toen liepen we naar het gemeentehuis om daar nog een laatste make-up check te doen op het damestoilet. Ondertussen waren de 'mannen' al naar het Rosarium gelopen om daar braaf naast de vlag te gaan staan. In Teun's geval tegen Ronald aan.

Om half acht liep de stoet met vooraan de allerliefste vrouwelijke verkenners van die dag vooraan met een krans in de hand op weg naar het Rosarium. Die net iets zwaardere waren dan een gemiddelde handtas met make-up en dergelijke. Martijn voelde zich helaas niet zo goed en is dan ook eerder bij de toeschouwers gaan staan.

De kransen gaven wij af en gingen lief naast de vlag staan bij de rest (Tom, Teun en Ronald). Na de twee minuten stilte kwamen er groepjes mensen langsgelopen incl. scoutingpoppetjes en familie om een bloemetje neer te leggen of gewoon even stil te staan voor het standbeeld.

Toen de meeste mensen al weg waren vielen er twee mensen flauw en begon er een ander te huilen. Verder is er niks ergs gebeurd behalve dat ons haar niet meer gefatsoeneerd zat.

Voor de gene die dit volgend jaar moeten doen, doe het dan maar weer gewoon zo als het hoort. En een tip van de EHBO: stop een flesje in je achterzak zodat je af en toe iets kan drinken. Geen prik want dan moet je misschien boeren laten. En neem het vooral serieus want dan word Ronald blij en het staat zo raar als je begint te lachen. Onze act vond hij trouwens ook leuk hoor, maar niet voor herhaling vatbaar. Verder vonden wij het allemaal heel leuk en een hele eer om daar te mogen staan.

Geschreven door: Nadjesda & Elena van de Poca!



Foto: Nathalie, Manon, Tom, Teun, Ronald, Elena en Nadjesda naast de vlag met z'n alle op een rijtje. (helaas was er geen foto te vinden waar Martijn ook op stond!)

Hierbij wil ik gelijk nog een keer iedereen bedanken voor het helpen bij de dodenherdenking want het is niet niets.

Dit jaar is het ook allemaal netjes verlopen.

Oké met een extraatje er bij maar ben wel erg trots op jullie allemaal!

Ronald



Pinksterweekend Poca

Als eerste verzamelden we ons bij de haven in Kortenhoef. Toen gingen we varen naar de Vuntus en daarna zeilden we naar een eilandje. Toen gingen we de tenten opzetten. Daarna gingen we koken we aten de eerste avond nasi.



Na het eten gingen we helaas afwassen en nachtzeilen. Toen we weer terug waren moesten we slapen.

De volgende ochtend gingen we ochtend zwemmen maar gelukkig was het water al lekker warm. Toen gingen we ontbijten daarna gingen we koek happen in het water.

Toen gingen we de boten op toen we terug kwamen gingen we spaghetti maken daarna afwassen toen gingen er nog een paar JONGENS zwemmen. Daarna gingen we nog even varen en moesten we slapen(in andere woorden kletsen en snoepen)!

De volgende dag moesten we al vroeg op staan om in te pakken en de tenten op te ruimen, niemand had er zin in want iedereen was laat gaan slapen. Maar uiteindelijk was het gelukt en alle spullen werden terug op de boot geladen.





We gingen terug varen. De leiding ging Diede en Lotte wegbrengen want die moesten al wat eerder weg, dus was de leiding een tijdje weg. Maar ze haalden ons zo weer in.

We moesten door dunne en ondiepe slootjes, dus moesten we gaan jagen. Bij een paar boten was het roer er uit gegaan, zo ondiep was het! Maar toch kwamen we nog ruim op tijd terug bij het haventje. We waren zelfs zo vroeg dat we nog konden gaan zwemmen! Daarna werden we op gehaald en konden we naar huis.

Groetjes,

Diede Koopman en Bobby Cornelisse



Containerbrand WVA

Het gebeurde allemaal op de 2e zaterdag van de maand april.

De lieve en altijd brave wilde vaart was netjes oud papier aan het verzamelen om geld op te halen voor het zomerkamp naar Kroatië. Opeens beginnen er allemaal auto's te toeteren en schreeuwen mensen dingen uit het raam. In het begin onverstaaanbaar maar later duidelijk genoeg. Ze schreeuwden: DE CONTAINER, HIJ FIKT.

Dus Dick en Conne die er toevallig het dichtst bij waren rennen naar de container, slaan samen de deuren dicht en rennen terug naar het clubhuis, waar Ronald en Han toevallig in gesprek waren, en roepen BRAND, BRAND! Waarop er direct wordt gereageerd door de brandblusser mee te nemen en rennen naar de container. Waar vervolgens 2 brandblussers zijn leeggespoten tegen een rokende container.

De brand bleef maar branden achterin de container, er kwam teveel lucht bij omdat de container helaas niet luchtdicht was. Met de brandblussers konden we niet veel, de gaten waren niet groot genoeg om door heen te spuiten.

De container bleef dicht en bleef maar roken. De brandweer was gebeld en kwam met sirenes aan gereden. De heldhaftige brandweermannen bekeken de situatie en besloten de container te openen en de rookwalm te laten ontsnappen, een moment later gaan ze met de brandweerslang naar binnen en doven het grote vuur.





Om zeker te weten dat het vuur niet weer zou beginnen breken ze het kleine deurtje aan de achterkant van de container open, en zoeken ze naar nog gloeiende deeltjes. Al het papier was op gespit.

Voor de journalist poseren de brandweermannen nog even. En opeens rukken ze weer uit. Nog een brand in de buurt. We blijven nog even kijken maar al gauw waren ze uit het zicht.

Gelukkig was de andere container niet in de brand gegaan en konden we die nog volproppen met het oud papier. We hebben helaas niet de hele wijk kunnen lopen omdat de container vol was.

We zoeken nog naar de dader. Heeft u wat gezien stuur dan een mail naar wildevaart@zuiderkruis.nl



We willen ook graag Jan bedanken die in de krant gelezen had en dat het harde werk om het papier weer op tijd op te halen voor niks was geweest.

Hij vond dat erg jammer en heeft daarom hele mooie donatie geven om de Wilde Vaart te helpen en om nieuwe blussers op te kunnen hangen. Wij als wilde Vaarders zijn daar ontzettend blij mee!

Groetjes,
Conne

(advertentie)

R O è L

FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- > **sparen in het algemeen**
- > **kopen of huren van een woning**
- > **lijmen van pensioenbreuken**
- > **financiële haalbaarheid van vervroegde uittreding**
- > **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met **Rolph P.W. Schmidt** voor een oriënterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN
Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën
met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals:
meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

-Svenfix-

Bakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • info@svenfix.nl



standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen

Zomerkamp Sioniehorde

Donderdag 1 mei 2008

We kwamen om 1 uur aan bij het clubhuis.
We deden een speurtocht (die was heel leuk).
Toen vertrokken we om 3 uur met de auto's
naar Muiden.

We kwamen rond half 4 aan in Muiden bij de
bunker west batterij.

Als eerst mochten we de boel een beetje
verkennen.

Toen gingen we meisjes tegen de jongens
voetballen.

Toen deden we omgekeerd verstoppertje.

En Sasja de %^&* (moesten we van Akela opschrijven) was nergens te vinden.

Martin en Diederick hebben voor ons gekookt, we hadden paddenstoeltje en wraps en
als toetje met snoepjes er in. Het was lekker

En nu moeten we corvee doen.



vrijdag 2 mei 2008



De dag begon met ochtend
gymnastiek.

En we gingen om het vort rennen.

En we gingen daarna op iemands rug
springen en een rondje lopen .

Daarna gingen we ontbijten .

We ontbeten met verse broodjes
uit de oven.

Daarna gingen we het corvee doen
dan doen we wc schoon

maken ,tafel afruimen ,afwassen en
vegen.

Daarna mochten we vrijspelen .

Daarna gingen we in nesten spelletjes spelen.

Daarna gingen we zwemmen (het water was ijskoud).

Daarna gingen we het driehoekspel spelen.

Na het driehoekspel gingen we lunchen.

Toen was het rust uur.

Daarna gingen we levend stratego spelen.
Daarna deden we Hollandse leeuwen (Hollandse ridders).
En toen was het avondeten.

Joep, Bas, Marisa, Quinty

Na het eten gingen we op het strandje nog spelletjes doen.

We speelde ridder en paard.

We moesten al vroeg naar bed.

We dachten al dat we een nachtspel gingen doen.

Een uurtje later werden we wakker gemaakt door de leiding.

We moesten ons snel aankleden, anders mocht je niet mee.

We werden met blinddoek in de achterbak gestopt.

Toen werden we in de stad gedropt.

Gelukkig was het niet ver om te lopen, na even puzzelen wisten we de weg.



Roosmarijn, Marieke, Danielle en Patrick

Zaterdag 3 mei



Heey allemaal!

Vanmorgen gingen wij naar het Muiderslot. In de ochtend toen wij gingen eten moesten we eerst het lunchpakketje klaar maken voor de middag en dan eten. Toen iedereen klaar was gingen we! Even lopen en we zijn er. Inge was daar ziek maar voelde zich later weer lekker. In het Muiderslot gingen we eerst de Ridder Route en daar na de Toren Route. In allebei de routes moest je met stickers werken. Je moest

bijvoorbeeld de sticker met de schietgaten op de juiste plaats plakken. Daarna gingen we naar een winkeltje met souvenirs. Later gingen we naar een demonstratie van de ridders en de valkenier. De ridder gebruikte hele vieze woorden alleen kan ik geen voorbeelden geven (die zijn te vies). Daarna gingen we weer naar huis. Dit was een leuke rit!

Carlijn, Inge, Candice en Emilie

Zondag 4 mei

Tot onze grote verbazing werden we pas om half 10 wakker gemaakt door de eerste kinderen! Al snel daarna was het tijd voor ochtend gym!! Voor velen is dit toch niet het hoogtepunt van de dag/het kamp... Maar gelukkig staat daarna elke dag weer een lekker ontbijtje klaar!

Na het ontbijt was het tijd voor de laatste keer corvee en natuurlijk was het ook tijd om de tassen te gaan pakken.

Bij de een gaat dit sneller dan bij de ander, de snelsten hadden een voordeel! Zij konden alle spullen van het kamp nog een keer doorlezen, want per nest werden er een paar vragen gesteld om te kijken of we nu wel echte ridders in huis hadden! En ja hoor! 16 echte ridders!

Op het kamp werd al meerdere keren gezegd: "Diederick moet nog nat gemaakt worden." Dus ja op de laatste dag gingen we ons best daar voor doen... Jammer dat hij ons te slim af was!

Na het lunchen was het inmiddels lekker weer geworden, dus we gingen voor de laatste keer naar het strandje om nog 1 keer te zwemmen voordat de papa's en de mama's iedereen kwamen halen.

En ja hoor al veel te snel kwam er een eind aan dit leuke kamp!!

Groetjes,
De leiding



© J. Lubben / Unimac, afbeelding van P. van der Vliet

Winter Wandel Weekend Pieter Marits

Het Winter Wandel Weekend van Leiding, Leiding, Leiding & Leiding van de Pieter Maritshorde.



Rustig stond een bewoner van Soest zijn hond uit te laten. Zijn Jack-Russell kwijlde en sprong zoals altijd, er leek niets aan de hand. Maar wat kwam daar toch aan, vergezeld door een enorme hoeveelheid geluid, stof en colablikjes?

Teja... de Zuiderkruis had Soest dit jaar uitgekozen om er zijn Winter Wandel Weekend te houden!

-Een ooggetuigenverslag-

Als eerste was er een soort spel waarbij de winnaar een stap omhoog ging. Wanneer je volledig boven stond mocht je beginnen. Wij, fanatiekelingen die we zijn, wilden meteen starten. Dus hup! Die battles gingen we aan! Hoe moeilijk zou het nou kunnen zijn om van die verkenners te winnen? De eerste battles echter werden kansloos verloren. Zo kon de Akela, met jarenlange ervaring Catamaranvaren, het niet bolwerken bij een achtknoop-competitie tegen een verkenners.

Toen we uiteindelijk eenmaal weg mochten (als laatste) konden we gelukkig niet meer verdwalen omdat we iemand bij ons hadden die de tocht uitgezet had. De eerste post, bemand door drie schonen werd al snel gehaald. Hier werd een spel gedaan tegen verkenners die we gelukkig wel verpletterend versloegen.

Al snel gingen we verder en toen, ondanks dat we iemand bij ons hadden die de tocht uitgezet had, verwaalden we toch al vrij snel compleet. Gelukkig had een oud-Pieter Marits leiding een aantal megafunky megafoons bij zich en konden we door goede communicatie weer verder.

We liepen flink door, en al snel probeerde een iets langere leiding als vanouds de leiding te nemen. Dat lukte hem. Hierdoor kwam de spirit er al helemaal goed in, en kwamen we al snel bij post twee.

Na een kortstondige ontmoeting met een andere scoutinggroep, werd de voor sommigen toch iets te zware tocht voltooid.

Na heerlijk eten was het tijd voor het avondprogramma. En wat anders te doen in het o zo criminele Maartensdijk dan het moordspel? Helaas hadden sommigen al direct door dat er als er een Schoonens mee doet, die de moordenaar moet zijn, maar dat even terzijde.

Hierna was het tijd om het bed op te zoeken. Sommigen wilden slapen, maar helaas was daar een zekere S. (geboren op 29 april) die de boel wakker maakte. Gelukkig was er een goed voorbereide boze-man-speech die rust in de tent bracht.

Na een paar uurtjes nachtrust was het ochtend. Helaas was het grasveld 's nachts gesproeid waardoor het slagbalspel enigszins in het water viel.

Gelukkig kwamen de pappa's en de mamma's toen al aan en kon de drijfnatte leiding van de PM de hele middag op de bank gaan slapen.

Organisatie: het was een leuk kamp. Bedankt voor het organiseren. En voor de uitnodiging!

De leiding van de Pieter Maritshorde



Jantje Betonactie 2008



Dit jaar hebben weer heel veel Zuiderkruizers meegedaan met de Jantje Betonactie. Deze landelijke actie haalt geld op voor allerlei jeugdzaken in heel Nederland.

Dat kan zijn financiële steun voor peuterspeelzalen, maar ook voor het creëren van speellekken in de grote stad.

Het geld inzamelen wordt ook door jeugd zelf gedaan. Zo maken de kinderen spelenderwijs kennis met het fenomeen “goede doelen”. Deze actie past heel goed in de scoutinggedachte: Voor elkaar en met elkaar!

Het leuke is dat iedere vereniging of instelling die meehelpt aan deze actie de helft van hun opbrengst zelf mag houden. U begrijpt dat wij daar erg blij mee zijn. Door deze financiële bijdrage kunnen wij de contributie laag houden, en blijft scouting voor iedereen betaalbaar!

In de week van 3 t/m 7 maart liepen alle verkenners en Wilde Vaarders met hun collectebussen door verschillende straten van Hilversum Zuid.

Al is het voor de jongere verkenners best een hele opgave om 's avonds langs de huizen te gaan (zeker als het regent). Wij zijn erg blij dat toch bijna iedereen is op komen dagen.

Dit jaar liepen de jongelui van 17.30 uur tot 20.00 uur, anderhalf uur eerder dan vorige jaren. Voordeel is dat de meeste mensen thuis zijn om deze tijd. Bovendien beginnen de kinderen in hun wijk als het nog licht is, oudere mensen doen dan de deur nog open!

Voor de leiding is het wat lastiger, voor velen was het moeilijk om zo vroeg al aanwezig te zijn, omdat ze werken of buiten de stad studeren. Jammer genoeg heeft deze tijdsverschuiving geen grotere opbrengst opgeleverd! Dit jaar €3785,30 (vorig jaar €3999,01).

De bevers en welpen hebben op zaterdag 8 maart met de straatcollecte meegedaan. Rond het C&A-pleintje rammelden de collectebussen er vrolijk op los. Sommige kinderen hebben hun collectebus tot het randje toe gevuld ingeleverd!

De welpen van de Albert Schweitzerhorde uit Loosdrecht collecteerden in winkelcentrum Kerkelanden.

De totale opbrengst van de straatcollecte van de bevers en welpen was €2019,69 (vorig jaar was dit bedrag €1672,93).

In 2006 haalden we met alle collectes €4968,13 op, in 2007 €5671,94. Dit jaar hebben we wéér beter ons best gedaan, €5804,99!!! Geweldig toch!?

Jongens en meisjes, leiding, hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Volgend jaar weer?

Wieke Broeders



Groepszwemmen 2008

Het is een jarenlange traditie dat de hele Zuiderkruisgroep gaat zwemmen. Het Zuiderkruis is uiteindelijk een watergroep. Omdat het 's winters te koud is om te zeilen en te zwemmen moeten we het water maar binnen opzoeken, nietwaar! Welpen, verkenners, de Wilde Vaart en heel veel leiding plonsden zaterdag 29 maart in het water van zwembad de Trits in Baarn.

Het was erg gezellig. Toch leuk om iets te ondernemen met (bijna) de HELE groep! Omdat de leiding van te voren alle gedragsregeltjes (bijvoorbeeld regels voor de glijbaan en de speelbal) goed met iedereen hadden doorgepraat is het een hele gezellige middag geworden. Iedereen heeft veel plezier gehad en is lekker sportief bezig geweest.

Wieke Broeders



Jelle, onze leiding van de kustwacht, heeft ons enthousiast gemaakt mee te doen aan het RSW kamp 2008. Het was een onvergetelijke ervaring.

Het RSW begon dit jaar op vrijdag 18 april en eindigde op zondag 21 april. we gingen met Maarten, Yorick, Jannis, Rick en Doros. Raymond zou ook meegaan maar hij was helaas ziek. Het was heel gezellig. Eerst moesten we pionieren en een keuken bouwen van houten palen en touw. Dat was lastig want we konden het nog maar net, een paar weken daarvoor waren we naar de scouting groep Hilfertheem geweest waar men ons de techniek heeft bijgebracht.

En we waren uiteindelijk nog wat kleine dingetjes vergeten en toen moesten we de tent opzetten. Maar het was ons toch gelukt een goede keuken neer te zetten.

Die avond deden we een handelsspel. We werden één na laatste met 185 punten. Daarna kregen we steeds 2 ker per dag een sketch van een verhaal te zien, werd gespeeld door de kampstaf e.d. Dat was heel erg leuk. Jelle deed ook mee met het verhaal.

Daarna hadden we kampraad, dat was voor de pl's (de paroba leider). De volgende ochtend kregen we weer zo'n sketch te zien en daarna moesten we een dagtocht lopen. Dat ging niet allemaal even goed want we misten een aantal posten doordat we te ver waren doorgelopen (dat krijg je als je mij als leider kiest).

Toen we terug waren (om een uur of 5) moesten we koken, dat kon ik weer wel goed, we hadden de meeste punten van alle paroba's met het koken!!!

We moesten een soort woondoos maken waar je in kon wonen, maar je moest er in zitten, die doos stond op een skeltertje en toen moest je een heuvel afrijden, dat deed Maarten. Daarna kregen we chocomel en gingen we naar het kampvuur, dat werd aangestoken door allemaal mensen met wasbenzine in hun mond, het zag er best wel stoer uit.

De volgende ochtend werden we in groepen verdeeld en toen moesten we praten met andere kinderen over een paar stellingen. Bijvoorbeeld over: 'moet de doodstraf weer in Nederland worden toegestaan', enzovoorts.

Daarna moesten we ons kamp afbreken. Daarna hadden we weer kampraad, en toen was er de afsluiting van het kamp en de prijsuitreiking. Wij zijn laatste geworden, maar kregen het meeste applaus. Wij hebben als enige waterscouts meegedaan aan het RSW.

En toen was het afscheid nemen van iedereen. We hebben een fantastisch weekend gehad heel veel leuke momenten en veel kinderen van andere scouting leren kennen. Volgend jaar hopen we weer mee te kunnen doen.



Dit zijn we met van links naar recht Jannis, Maarten, Doros, Yorick, Rick met op de voorgrond Jelle.

Zomerkamp van de Bevers!

Met hemelvaart was het zover, de bevers gingen samen met de Pieter Maritshorde op hemelvaartskamp in Amersfoort.

Twee uur nadat de welpen waren gearriveerd kwamen ook de Bevers. Terwijl Bart nog bezig was om de Welpen nat te spuiten met zijn Supersoaker, leidde ik de eerste Bevers en hun ouders rond in ons clubhuis. Het was een clubhuis helemaal alleen voor Bevers!

Na het openen begonnen we met een speurtocht, die ons leidde naar een Piratenvlag waar we allemaal onze naam op hebben geschreven.

Daarna was het nog meer pret met spelletjes zoals 10 tellen in de rimboe, hutten bouwen, boompje klimmen, marshmallows maken en natuurlijk WELPEN PESTEN! Of zoals ze door de Bevers genoemd worden: 'Welpers'!

Tijdens het kamp werd er samen met de Welpen gegeten, erg gezellig!

De tweede avond hadden we een gezellige bonte avond met z'n allen. Tijdens deze avond rond het kampvuur werden toneelstukjes opgevoerd, moppen verteld, er was een datingshow en een quiz. Het mooiste moment voor Bart was waarschijnlijk het moment dat hij werd benoemd tot "leukste leiding". Iets wat hij tot op dag van vandaag iedereen graag nog een keer laat horen!

Op de laatste dag werden nog een paar groepsfoto's gemaakt. En toen was het helaas na een paar dagen mooi weer, lachen, gillen, rennen en plezier maken weer tijd om naar huis te gaan.

Bij deze iedereen heel erg bedankt voor het gezellige kampje en een fijne zomervakantie toegewenst.

Veel liefs,
Namens de
Beverleiding

Miranda.



Zomerkamp Pieter Marits

Het was weer eens vroeg, het was zelfs heel erg vroeg. Op een ijskoude vloer in een heel oud maar schattig clubhuis werd de leiding wakker, en een van de leiding voelde aan zijn pijnlijke nek. Oei. Bij het kussengevecht de avond ervoor was Rick dus neergegaan door een voltreffer van Aike. En het hemelvaartkamp van de Pieter Marits en de bevers moest dus nog beginnen. Wat een start...



De eerste welpen verschenen, en ze hadden de zon meegenomen. Al snel was iedereen compleet, het kamp kon dus beginnen! Als eerst werd er geopend, en nieuwe welpen werden geïnstalleerd. Na een leuke tocht door de buurt, waarbij bijna een paar honden werden gestolen, was het tijd voor de echte spellen. Als eerst werden echte vlaggen gemaakt. Toen de welpen bijna klaar waren, was er opeens veel geluid buiten! Veel welpen

stoven verschrikt naar buiten. Want wat bleek? De rode monsters waren gearriveerd...

Het begon al later te worden, en het werd tijd om te eten. Na een heerlijke pot, gemaakt door de meesterkok, begon het al donker te worden en was het tijd voor het klassieke burcht-veroverspel. Toen dit door een van de teams overtuigend gewonnen was, was het tijd voor een spannend verhaal van Roos, voor dat de welpen zoetjes gingen slapen.

Geen wekker nodig: de welpen worden standaard rond zessen wakker. En de eerste ochtend was hierop geen uitzondering. Gelukkig was er een geweldig ochtendgymnastiekprogramma, waarna gegeten kon worden. Maar verrek, de welpen kregen weinig te eten. Wat zou er aan de hand zijn? Al snel was er het antwoord: de topkoks-in-opleiding gingen vandaag voor het kookinsigne!

In veel welpen bleek een culinair talent te schuilen, want de soep, de appels en het brood waren verrukkelijk. Dat is handig, want nu wist de leiding dat ze niet hoeven te koken bij het komende zomerkamp!



Na een paar leuke spelletjes in het bos was het weer tijd om te eten. Gelukkig was ook vandaag het eten gelukt, en deze keer waren het heerlijke wraps. Na het eten was het tijd voor de bonte avond. Als eerst werd er afgetrapt met een dans van The Lord of the Dance. Hierna een leuk Liefde op het eerste Gezicht spel. Meteen hierop was er een Quiz.. er leek geen einde aan te komen, en de stukjes werden beter en beter... Maar toen was er de afsluiter. Liefde op het eerste gezicht had nog nooit zo'n winnaar gehad. Of twee winnaars natuurlijk. Hoe erg konden mensen bij elkaar passen. Gelukkig hadden we Max in ons midden, om de twee tortelduifjes Ysbrand en Roos in de echt te verbinden. Het eerste echte Pieter Maritshuwelijk was een feit.

Na een te coole disco met megatoffe beats was het tijd om te slapen. Het kamp was alweer bijna afgelopen. Maar eerst was er een mysterie dat moest worden opgelost. Gelukkig werd er een schat gevonden, en konden de prijzen worden verdeeld.

De auto's van de ouders kwamen er aan, en de vermoeide maar hopelijk voldane welpen gingen naar huis terug.

En de leiding? Die was nog een paar uurtjes zoet met opruimen...

Bevers en welpen, jullie hebben er weer een topkamp van gemaakt!

Bedankt!

Het PM leidingteam.



AS clubhuis "The Story"

Bijna 2 jaar geleden werd ons nieuwe clubhuisje hier in Loosdrecht geopend. Trots als we waren trokken we erin en vol goede moed begonnen we het jaar in een nieuw clubhuis! Maar het sprookje draaide om en de slechte stiefzusters kwamen zich er al snel mee bemoeien. Binnen 2 weken begon de ellende al, het dak was lek... Het bleek dat er kinderen op het dak waren geweest en door het gewicht was de lasnaad gesprongen. Maar het bleef niet bij het dak, langzaam maar zeker kwamen er meer vandalistische acties:

- ✎ er werden teksten in het clubhuis gekrast (het blijft me verbazen hoe slecht de jeugd van nu kan spellen);
- ✎ de luiken werden met grof geweld los getrokken en de ramen er achter werden (nu tot 3x toe) stuk geslagen;
- ✎ Tegels die rond het clubhuis liggen werden los gehaald, stukgeslagen en op het dak en tegen de muren gegooid;
- ✎ Het slot wordt vaak met zand volgestopt zodat we de deur niet open kunnen krijgen;
- ✎ En vuurwerk hebben we overal al terug kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld in de wc.

Toen we na Oud en Nieuw dit jaar terug in ons clubhuisje kwamen had een stel pubers een vuurpijl tussen het clubhuis en de afvoerpijp van de wc (die aan de buitenkant van het clubhuis zit) afgestoken. Door de klap is de hele wc los gekomen van de muur en vloer. Gelukkig was voor Oud en Nieuw de watertoevoer dichtgedraaid, anders had het hele clubhuisje blank gestaan.

Het is niet alleen voor de leiding niet leuk dat ze zo met het clubhuis om gaan maar ook de welpen zijn het beu. Want als er weer een raam stuk is houden we ze zoveel mogelijk bij het clubhuis vandaan, om glaswondjes te voorkomen, maar dat betekent wel dat ze daar niet mogen spelen. "het clubhuis ziet er ondertussen meer als een bunker van het leger uit, met al die krassen en het prikkeldraad" zo vinden ze.

Maar gelukkig hebben ze ook ideeën om het op te lossen: "camera's ophangen, een waakhond nemen, drijfzand om het clubhuis gooien, het clubhuis onder stroom zetten als we er gaan opkomst hebben of politie inhuren om het clubhuis dag en nacht te 'beschermen'".

Het is iedere week weer de vraag wat er nu weer stuk is of dat ze het dit keer echt op hebben geblazen... "Gelukkig is het toch maar tijdelijk" zo zegt Chill. En we hopen dan ook dat het nieuwe clubhuis snel gebouwd wordt!!!

Groetjes namens de hele Albert Schweitzerhorde, Iris

Oude kranten, Wilde Vaart



Op zaterdag 14 juni 2008 is het helaas de laatste keer dat er oud papier naar de containers aan de Diependaalselaan kan worden gebracht!

Vanaf juli werkt de Wilde Vaart met containerwagens om de containers in de buurt te legen. Er is dan geen mogelijkheid meer om uw papier 'los' aan te bieden.

We willen u bedanken voor alle jaren dat u ons papier heeft gebracht!

Aan iedereen die in onze papier- wijk woont:

Let op! Vanaf juli wordt het papier op de laatste zaterdag van de maand opgehaald!

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Ronald Frank
06-47953923



Telefoonnummers bestuur



Voorzitter	Ruurt Stapel	035-6242471
Secretaris	Ellen Brouwer	035-6216022
Penningmeester	Harry Rörik	035-6945263
Public Relations	Paulien van Hessen	035-7721734
Onderhoud Diependaalselaan	<vacature>	
Onderhoud Eikenlaan + haven	Maarten Kool	035-6235245
Verhuur Diependaalselaan	Henk Jan Kraaikamp	035-6240846
	José Spekschate	035-6240846
Beheer Schuttersweg	Ellen Brouwer	035-6216022
Groepsbegeleiding welpen/bevers	Wieke Broeders	035-6234006
Groepsbegeleiding waterwerk	Han Westendorp	035-6423268
Materiaalmeester	Bastiaan Verbeet	06-50864771
Vertrouwenspersonen (intern)	Wieke Broeders (welpen/bevers)	035-6234006
	Han Westendorp (waterwerk)	035-6423268
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	121B AT Hilversum	
Secretariaat	Ellen Brouwer	035-6216022
	Diepeweg 15	
	1211 AE Hilversum	

Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Miranda Peters	06-30100793
Pieter Maritshorde	Ysbrand ten Houte de Lange	06-13631825
Waingoengahorde	Lot Stapel	06-51300918
Sioniehorde	Miranda Heinsman	06-25130126
Albert Schweitzerhorde	Iris Schultheiss	06-49123056
Albatros horde	Ellen Reurings	06-50966511
Ankerwacht	Martin ten Brink	06-13784751
Kustwacht	Rik Broeders	035-6234006
Pocahontaswacht	Guno Heitman	035-6230543
Wilde Vaart Antarctic	Ronald Frank	035-7726973
Matancastam	Jelle van der Linde	06-51389838
Rimpelstam	Daniëlle Nijis	035-6286143
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965
Website Zuiderkruisgroep	www.zuiderkruis.nl	
Webmaster	Danny van der Linden	035-6839850
Postmaster	Ben van Hengstum	0162-692474

data en mededelingen

Algemeen

2e dinsdag van de maand
1e vrijdag van de maand
2e zaterdag van de maand
incidenteel
incidenteel
incidenteel

Bestuursvergadering
Schippererraad
Krantenactie Wilde Vaart
Welpenraad
Spelraad
Groepsraad

Data

6 juni
22 augustus
6 september

Spelraad
Spelraad
Groepsdag



verzendadres:
1231 CL - 8